

INSPIRATIEMAGAZINE 2024

Cicerones

stadswandelingen



CHRISTO DVCE ET
AVSPICE CHRISTO

CAELO MVSA BEAT

Met een gids zie je meer

INHOUDSOPGAVE



Stadswandelingen

| | |
|-----------------------|-----------|
| Stadswandelingen | 7 |
| Culinaire wandelingen | 12 |
| Familiewandelingen | 14 |
| Avondwandelingen | 16 |
| Winterwandelingen | 18 |



Themawandelingen

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Carnaval in Oeteldonk | 20 |
| Hofjes | 22 |
| Hanzesteden aan de IJssel | 24 |
| Marktsteden | 28 |
| Sporen van de Tweede Wereldoorlog | 32 |
| In de Voetsporen van Schilders | 40 |
| Joods Verleden | 51 |
| Bijzondere Buurten | 54 |
| Vrouwenwandelingen | 70 |
| Bierhistorie | 72 |
| Vestingsteden | 76 |
| Badplaatsen | 84 |
| Street Art | 88 |
| Opstandig Steden | 92 |
| Architectuurstad Rotterdam | 98 |
| Station Haarlem | 100 |



INHOUDSOPGAVE



Arrangementen

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Hendrick de Keyser Monumenten Hoorn | 102 |
| Groot Tuighuis 's-Hertogenbosch | 104 |
| Nieuwe Kerk Delft | 106 |
| Koepelgevangenis Haarlem | 108 |



Nieuwsbrief

110

Overzicht steden

112





Welkom

Erfgoed levend houden door erover te vertellen, dat was mijn motivatie om in 2016 Cicerones op te richten.

Inmiddels dragen meer dan **100 stadsgidsen** enthousiast bij aan deze missie.

Met stadswandelingen in meer dan **30 steden** bieden we een gevarieerd aanbod voor liefhebbers van geschiedenis en cultuur. Van hofjes- en culinaire wandelingen tot rondleidingen met als thema het Joods verleden of de historie van bier.

Laat u ook het komend jaar weer verrassen door de prachtige plekken die de stadsgidsen weten te vinden en de bijzondere verhalen die ze hierover delen.

Ik wens u veel inspiratie met deze gids. Graag tot ziens in 2024!

Loredana Cannas

Oprichter Cicerones



Alle wandelingen in dit magazine zijn te vinden op
www.cicerones.nl



Stadswandeling

Met een gids zie je meer!



Een stadswandeling met gids is de ideale manier om een stad te leren kennen. De gidsen weten behalve de highlights ook de verborgen pareltjes te vinden en nemen u mee naar plekken die u zelf niet had gevonden. Bovendien zijn gidsen goed ingelezen en kunnen zij u in korte tijd over de belangrijkste gebeurtenissen vertellen een context bij de bezienswaardigheden bieden.

Top 5 populairste steden

Welke steden worden het meest bezocht? Van noord tot zuid zijn het vooral de provinciehoofdsteden die de meeste bezoekers trekken. Niet zo gek, want het zijn bruisende steden waar moderne faciliteiten hand in hand gaan met historische charme.



Groningen

Er gaat niets boven Groningen! Deze bruisende studentenstad in het noorden van ons land heeft een rijke geschiedenis die in combinatie met de gezellige sfeer een grote aantrekkingskracht heeft op bewoners, studenten en bezoekers.

Utrecht

Als kruispunt van wegen en spoorlijnen en als middelpunt van ons land is Utrecht geliefd als stad voor congressen en bijeenkomsten. De rijke historie en overvloed aan erfgoed dragen ongetwijfeld ook bij aan de ongekende populariteit van deze stad.



Zwolle

Als Hanzestad heeft Zwolle een rijke geschiedenis die nog steeds zichtbaar is in de prachtige oude gebouwen, stadsmuren en poorten die je terugvoeren in de tijd

3



4



Amsterdam

De Grachtengordel is een icoon van wereldformaat en staat niet voor niets op de Werelderfgoedlijst, maar ook de buurten rondom het centrum met ieder een eigen specifiek karakter zijn een ontdekkingstocht waard.

's-Hertogenbosch

De bourgondische sfeer, de Bossche bollen en natuurlijk de rijke historie maken het Brabantse 's-Hertogenbosch een populaire bestemming. Schilder Jeroen Bosch en carnaval zijn onlosmakelijk met de stad verbonden en geven de stad kleur en gezelligheid.

5



Verborgene parels



Ontdek echt iets nieuws

Bezoekt u in Frankrijk enkel Parijs of gaat u ook op zoek naar de minder bekende steden waar juist nog veel te ontdekken valt? Ook Nederland kent steden die over het hoofd worden gezien als bestemming maar die een bezoek meer dan waard zijn. Wij tippen 5 steden die u aangenaam zullen verrassen.



Top 5 verborgen parels



1

Deze stad die vooral bekend staat als industrie- en studentenstad heeft de laatste jaren een ware metamorfose ondergaan. Een aanrader om te zien!



2

In de Middeleeuwen de grootste stad van Nederland en tegenwoordig een charmant stadje aan de IJssel waar je met plezier struikelt over het rijke Hanzeverleden.



3

Schagen is vooral bekend van de Westfriese Folkloremarkt. Op marktdagen bruist het centrum van historie en gezelligheid. De markt is een begrip in de omgeving.



4

Het stadsgezicht van Schiedam wordt bepaald door de enorme molens die de hoogste van de wereld zijn. De stad staat bekend als de Jeneverstad van ons land.



5

Deze stad heeft door haar historische charme en ligging aan het IJsselmeer een sprookjesachtige uitstraling. Het rijke verleden is nog voelbaar op iedere hoek van het pittoreske centrum.



Happen & Stappen

Combineer wandelen en dineren:

- Voorgerecht
- Stadswandeling
- Hoofdgerecht
- Stadswandeling
- Nagerecht

Culinaire wandeling



Een heerlijk avondje uit met familie, vrienden of collega's.

De culinaire wandeling is een goede keuze als u op zoek bent naar een avondvullend programma.

De stadswandeling wordt afgewisseld met een diner van drie gangen met iedere gang in een ander restaurant.

Familiewandeling

met speurtocht

Familie-uitje? Ook de kids kunnen deelnemen aan de wandeling! Zij krijgen een speurtocht mee en ontdekken de stad op hun eigen manier. De speurtocht betreft de kinderen actief, prikkelt hun nieuwsgierigheid en daagt hen uit om samen te werken terwijl ze op zoek gaan naar verborgen pareltjes.

Op een avontuurlijke manier nieuwe dingen ontdekken én iets leren over de cultuur en geschiedenis van een stad.







Gouden tip:
Wandel eens in de avond



Na afloop van de wandeling strijkt u neer op een terrasje met een verfrissend drankje voor een echt vakantiegevoel

Zomeravond wandeling

In de zomerperiode biedt een stadswandeling in de avond een unieke sfeer waarbij de warmte van de dag plaatsmaakt voor een verkoelende bries. Terwijl de straten baden in het zachte licht van straatlantaarns en de gloed van verlichte gebouwen krijgt de stad een betoverende en romantische ambiance.

Bovendien zijn de bezienswaardigheden vaak minder druk, waardoor je in alle rust kunt genieten van de architectuur, historische monumenten en verborgen juweeltjes die de stad te bieden heeft.

Avondwandeling

De magie van de schemering



In de winterperiode biedt een stadswandeling in het donker een betoverende ervaring waarbij de verlichte gebouwen en straten een magische sfeer creëren. Doordat de stad een ander gezicht laat zien onder de sterrenhemel wordt de wandeling een onvergetelijke en mysterieuze ontdekkingstocht.





Kou is geen reden om thuis te blijven. Trek er op uit om te genieten van de winterse sfeer en gezelligheid.

Winter wandeling

In de winter is het heerlijk om te wandelen met een pauze voor een warme drank. Een winterwandeling is de perfecte wandeling om te genieten van de winterse schoonheid en gezelligheid met een heerlijke kop koffie of thee, warme chocolademelk of glühwein.

Opgewarmd wandelt u verder...



Carnaval

VANAF 11 NOVEMBER

Ontdek
Oeteldonk



Wandeling in de omgekeerde wereld

Al meer dan 550 jaar wordt in 's-Hertogenbosch carnaval gevierd. Oeteldonk kleurt in deze dagen rood, wit en geel en transformeert in een toneel van feest en gezelligheid. Duik in de Oeteldonkse cultuur en wandel met een enthousiaste gids langs plekken waar gefeest en gelachen wordt.

Tijdens deze wandeling hoort u alles over de herkomst van de typisch Oeteldonkse tradities. Wist u bijvoorbeeld dat u de echte Oeteldonker herkent aan de blauwe boerenkiel? En dat deze volgens oude traditie niet mag worden uitgewassen maar uitsluitend mag worden gelucht!

Oeteldonk

Doe een boerenkiel versierd met kikkers en rood-wit-gele accenten om en ontdek 't durp Oeteldonk met onze boeren en Durskes.



Hofjes

oases van rust

Liefdadigheidshofjes zijn eeuwenoud. Het oudste nog bestaande hofje in Haarlem werd gesticht in 1395.

Hofjes bieden een fascinerende inkijk in de geschiedenis en architectuur van een stad. Elk hofje vertelt zijn eigen unieke verhaal. Deze verborgen oases van rust bieden een vredige ontsnapping uit de drukte van de stad.

De charmante tuinen en pittoreske woningen roepen een gevoel van sereniteit en authenticiteit op. Hofjes bieden bovendien bieden hofjes een glimp van het lokale leven en gemeenschapsgevoel waardoor ze een boeiende en verrijkende ervaring vormen voor bezoekers.

Zo stil midden in de stad



**Hofjes zijn te vinden in
Alkmaar, Amsterdam, Delft, Den Haag,
Dordrecht, Gouda, Groningen, Haarlem,
Leiden, Utrecht en Zutphen.**

Hofjes bestaan uit kleine woningen, vaak gebouwd rond een centrale binnenplaats of tuin, die oorspronkelijk werden gesticht voor huisvesting van behoeftige ouderen of alleenstaanden. Nog steeds zijn er prachtige voorbeelden van hofjes te vinden in verschillende steden waar ze een tastbare herinnering vormen aan de sociale geschiedenis en architectonische schoonheid van Nederland.

De Hanze

De Hanze was een middeleeuws handelsnetwerk dat rijkdom en handelsgeest naar Nederlandse steden bracht.

De Hanzesteden waren levendig en bedrijvig. Kooplieden sloegen er hun goederen op in de pakhuizen en handelaren deden er hun inkopen op de jaarmarkten waar het een drukte van jewelste kon zijn. De steden hadden grote havens en hoge stadsmuren om behalve bewoners ook kooplieden en hun goederen te beschermen.

Door hun rijke verleden ademen de Hanzesteden nog altijd een charmante en authentieke sfeer.







4 Hanzesteden om te ontdekken

Wie **Zwolle** via de indrukwekkende Sassenpoort binnenkomt waant zich meteen in vervlogen tijden. De druk bezochte markt bruist nog altijd van de handelsactiviteiten. In Zwolle waart de Hanzegeest nog rond!



De **Deventer** Koekstad heeft een prachtig historisch centrum dat goed bewaard is gebleven. Op de Brink, aan de voet van de eeuwenoude Waag, is nog altijd de markt. In Deventer proef je de sfeer van weleer!



Met maar liefst drie stadspoorten en een Koggeschip in de haven is het niet moeilijk om in **Kampen** een beeld van de rijke Hanzeperiode voor de geest te halen. In Kampen ligt de Hanzehistorie op iedere straathoek voor het oprapen.





4

Met imposante monumenten als de Librije, en de Berkelruïne heeft **Zutphen** aan de IJssel heel wat te bieden voor liefhebbers van geschiedenis en cultuur.



Bezoek de Hanzesteden vanwege de prachtig bewaard gebleven middeleeuwse charme, historische monumenten en levendige cultuur, die samen een onvergetelijke ervaring bieden voor geschiedenis- en cultuurliefhebbers.

Marktsteden



Gouden tip:
Combineer met een markt

Combineer een stadswandeling eens met een bezoek aan een historische markt. Deze evenementen bieden een unieke kans om terug te gaan in de tijd en te genieten van de historische sfeer, ambachten en activiteiten.

Onze stadsgidsen tippen **3 markten** waar bezoekers een stap terug in de tijd kunnen zetten en de historische sfeer kunnen ervaren.

Boekenmarkt Deventer

De Deventer boekenmarkt, op de eerste zondag van augustus, is de grootste boekenmarkt van Europa. Meer dan 800 marktkramen vormen een slinger door het historische centrum van de stad. De markt biedt een unieke gelegenheid om te struinen langs kraampjes vol boeken in een prachtige historische setting.



Kaasmarkt Alkmaar

De Kaasmarkt van Alkmaar is een van de oudste kaasmarkten in Nederland. De markt wordt in het zomerseizoen wekelijks op vrijdagochtend gehouden aan de voet van de historische Waag. De kaasmeisjes en kaasdragers zorgen voor de verkoop van de kazen en voor een smakelijk schouwspel.





Om ongeveer 10.45 uur vertrekt de unieke optocht, een bonte stoet van Schagenezen in Westfriese streekdracht.

Westfriese Markt Schagen

In de zomer worden in Schagen de 10 Westfriese dagen georganiseerd. Deze donderdagen staan in het teken van o.a. leven, werken en kleden anno 1910. De markt is een begrip in de regio en biedt bewoners en bezoekers een hoop gezelligheid.

De markt is een aanrader vanwege de levendige en kleurrijke weergave van traditionele ambachten, muziek en folklore die de rijke cultuur en geschiedenis van de regio tot leven brengen.





WO2

Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger ons land binnen en werd Nederland betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Na een korte maar intense strijd werd Nederland bezet door Duitse troepen. Behalve met politieke en sociale veranderingen kreeg een deel van de Nederlanders te maken met de hongervinter. Joodse mensen werden vervolgd en ondergronds was er sprake van verzet. Na de bevrijding op 5 mei 1945 was wederopbouw en herstel nodig. De Tweede Wereldoorlog is diepgeworteld in de nationale geschiedenis en heeft diepe sporen nagelaten.



Rotterdam

Rotterdam speelde een cruciale rol tijdens de oorlog.

Op 14 mei 1940 werd de stad zwaar getroffen door een Duits luchtbombardement wat leidde tot een enorme verwoesting en de capitulatie van Nederland.

Hoewel het bombardement diepe sporen naliet, heeft Rotterdam zich na de oorlog op bewonderenswaardige wijze hersteld. De stad is nu een symbool van veerkracht en vernieuwing.

De herdenking van de oorlogsgeschiedenis is zichtbaar in verschillende monumenten en gedenkplaatsen verspreid over de stad.

Het beeld *De Verwoeste Stad* dat Ossip Zadkine naar aanleiding van het bombardement maakte, stelt een figuur zonder hart voor en symboliseert de stad zonder stadshart.

Market Garden

Operatie Market Garden was een van de grootste geallieerde operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met de operatie hoopten de geallieerden de oorlog nog voor de kerst van 1944 te kunnen beëindigen. Het doel van de operatie was om de bruggen over de grote rivieren in handen te krijgen en zo de Duitse verdedigingslinie te omzeilen. Na hevige gevechten en veel doden bleek de brug van Arnhem 'een brug te ver' en moesten de bevrijders opgeven.



Arnhem e.o.



Operatie Market Garden liet in Nederland verschillende sporen en herinneringen achter, vooral op locaties waar gevechten plaatsvonden en waar geallieerde luchtlandingen en operaties werden uitgevoerd.

Vanuit Arnhem zijn een aantal van die plaatsen goed te bereiken met een bus. Met de uitleg van een gids aan boord spreken de plaatsen nog meer tot de verbeelding.

De bustocht voert onder meer naar de Ginkels heide en naar Oosterbeek waar een combinatie mogelijk is met een bezoek aan het Airborne Museum Hartenstein.

De Slag om Arnhem



De Slag om Arnhem wordt vaak beschouwd als een van de belangrijkste keerpunten in de Tweede Wereldoorlog en staat symbool voor de complexiteit en onzekerheid van militaire operaties. De gebeurtenissen rondom Arnhem zijn vereeuwigd in boeken en films, waaronder de bekende film "A Bridge Too Far" uit 1977.

Een stadswandeling voert langs de John Frost brug en andere plaatsen waar het verhaal van deze bijzondere historische gebeurtenis levend wordt gehouden.



LEIDEN

sporen van de Tweede Wereldoorlog



"Het zijn vaak bekende plekken waar je met andere ogen naar kijkt, zodra je weet wat zich daar in de oorlog heeft afgespeeld."

Op pad met archeoloog Ruurd Kok



In Leiden zijn nog tal van plekken te vinden met zichtbare sporen uit de Tweede Wereldoorlog, zoals een Duitse tankgracht en bunker.

De rondleiding langs sporen uit de Tweede Wereldoorlog wordt verzorgd door archeoloog en journalist Ruurd Kok. Hij doet al jaren onderzoek naar deze oorlogssporen en neemt de wandelaar mee langs plekken uit zijn boek 'Bang voor mooi weer'.

In de voetsporen van **schilders**

Bekijk de stad eens vanuit een ander perspectief en volg de voetsporen van beroemde schilders. Ontdek hoe zij woonden en werkten en wie hun opdrachtgevers waren. Schilders werd beïnvloed door de omstandigheden in hun tijd en laten ons met hun kunstwerken een stukje van hun omgeving zien.







Het geboortehuis van Rembrandt staat er niet meer, maar er zijn in Leiden nog vele sporen die een beeld geven van de jonge schilder.

Rembrandt van Rijn in Leiden

Een stadswandeling in de voetsporen van Rembrandt in Leiden biedt een fascinerende kans om de vroege jaren van de beroemde schilder te ontdekken, waarbij iconische locaties zoals zijn geboortegrond en de universiteit worden verkend. Door zijn leven en werk te volgen, krijgt u een dieper inzicht in zijn artistieke ontwikkeling en de invloed van de stad op zijn meesterwerken. Deze wandeling is een aanrader voor liefhebbers van kunst en geschiedenis.

Rembrandt van Rijn

in Amsterdam



Na vertrek uit zijn geboortestad, leidde Rembrandt in Amsterdam een bewogen leven. Na een periode waarin hij floreerde als kunstenaar en een bloeiend atelier had, brak een tijd van tegenslagen. Financiële moeilijkheden en persoonlijke tragedies hebben zijn artistieke stijl en levensfilosofie diepgaand beïnvloed.

Een wandeling in de voetsporen van Rembrandt in Amsterdam brengt de wandelaar heel dicht bij de mens achter de schilder.

Johannes Vermeer

in Delft

In de voetsporen van Vermeer in Delft verkent u de omgeving die de wereldberoemde schilder heeft geïnspireerd, terwijl u geniet van de charmante grachten, historische gebouwen en bruisende pleinen.

Deze wandeling biedt een dieper inzicht in Vermeers leven en zijn blijvende invloed op de kunstgeschiedenis.

Een onvergetelijke en cultureel verrijkende ervaring voor liefhebbers van kunst en geschiedenis.

Met zijn schilderij van een melkmeisje maakte Vermeer van een alledaags moment een tijdloos kunstwerk.



Wist u dat onze gidsen ook rondleidingen verzorgen in musea, waaronder het Rijksmuseum, het Frans Hals Museum en het Mauritshuis?

Museum rondleiding

Boek ook eens een rondleiding met gids in het museum. Onze gidsen zijn goed geïnformeerd over de collecties en tentoonstellingen en kunnen extra context en achtergrondinformatie delen die uw ervaring verrijken. Onze rondleidingen zijn altijd interactief. Deelnemers kunnen vragen stellen, hun gedachten delen en met de gids in gesprek gaan over de kunstwerken, waardoor een meer dynamische en betrokken ervaring ontstaat.



Frans Hals in Haarlem

Van 16 februari
tot 9 juni 2024
zijn in het
Rijksmuseum
in Amsterdam
ruim 50
werken van
Frans Hals te
zien.

Stap in Haarlem in de voetsporen van Frans Hals en krijg een unieke kans om de bruisende kunstscene van de Gouden Eeuw te ervaren. Locaties waar de schilder en zijn modellen woonden en werkten geven een inkijkje in het leven en werk van de invloedrijke Nederlandse meester. Door de straten van Haarlem te verkennen krijgt u een beter beeld van Hals' artistieke nalatenschap en de culturele erfenis van de stad.

Frans Hals leefde een kleurrijk leven in Haarlem, waar hij bekend stond als een meester in de portretkunst met een kenmerkende stijl die portretten van de lokale bevolking tot leven bracht. Hij genoot aanzien en succes als een van de meest vooraanstaande kunstenaars van zijn tijd, maar had ook te maken met financiële ups en downs, wat zijn leven en werk in Haarlem karakteriseerde als een boeiende mix van artistieke triomfen en persoonlijke uitdagingen.





Schilders uit de Gouden Eeuw in Amsterdam



Treed in Amsterdam in de voetsporen van schilders uit de Gouden Eeuw. Tijdens een betoverende wandeling door de straten en stegen van onze hoofdstad maakt u kennis met de werken en levens van de grootste kunstenaars die de Gouden Eeuw heeft voortgebracht.



Deze wandeling is te combineren met een bezoek aan Het Huis van Bosch, het huis waar de schilder woonde en werkte.

Jeroen Bosch in 's-Hertogenbosch

Treed in 's-Hertogenbosch in de voetsporen van Jeroen Bosch en ervaar een unieke kijk op de mysterieuze wereld van deze beroemde Nederlandse schilder. De wandeling langs bizarre en intrigerende figuren uit zijn surrealistische schilderijen en symbolische voorstellingen is een boeiende reis door de creatieve geest van deze meester van de verbeelding.



Joods verleden

in Hollandse steden

Het Joodse verleden van Nederland is rijk en complex. De bloeiende Joodse gemeenschap die bijdroeg aan de culturele, economische en intellectuele ontwikkeling van ons land werd helaas ook getroffen door perioden van discriminatie, vervolging en tragedie, zoals tijdens de Holocaust. Ondanks deze donkere hoofdstukken blijft de erfenis van de Nederlandse Joden een belangrijk onderdeel van de nationale identiteit en een herinnering aan het belang van tolerantie en respect voor diversiteit.





Amster dam

De bijnaam van Amsterdam
is 'Mokum',
het Jiddische woord voor
'plaats'.

In Amsterdam zijn talloze sporen te vinden van de rijke Joodse geschiedenis, met iconische bezienswaardigheden zoals de Portugese Synagoge en het Joods Historisch Museum, die getuigen van de eeuwenoude aanwezigheid en bijdragen van de Joodse gemeenschap aan de stad.

Daarnaast herinneren monumenten zoals het Auschwitzmonument en de Hollandsche Schouwburg aan de tragische gebeurtenissen tijdens de Holocaust en benadrukken ze het belang van het koesteren en herdenken van deze geschiedenis.



Het Joodse
Jolesziekenhuis
bood medische
zorg
en was een
symbool van
menschelijkheid
en solidariteit
binnen de
gemeenschap.

Haarlem

Vlak voor de verschrikkingen van de 20e eeuw kende de Joodse gemeenschap in Haarlem een bloeitijd die tot uitdrukking kwam in een aantal monumentale gebouwen. Deze monumenten bieden een tastbare herinnering aan het rijke culturele erfgoed van Haarlem en dienen als belangrijke plekken voor herdenking en reflectie.



Gouden tip:
Verlaat het centrum!

Bijzondere Buurten

Onze gidsen zijn het er allemaal over eens: juist in de wijken rondom het drukke centrum van de stad valt nog veel te ontdekken.

Dus verlaat de Markt, Brink of Hoofdstraat en verken de bijzondere buurten rondom het centrum eens.

Een buurtwandeling biedt een authentieke kijk op de stad met een diversiteit aan architectuur, parken en verborgen pareltjes die niet altijd op de toeristische route liggen.



Spijker- kwartier

In het Spijkerkwartier in **Arnhem** hebben de rode lampen van de prostitutie plaats gemaakt voor groen in de stad. De historische wijk staat bekend om zijn groene tuinen en diversiteit in bewoners en bouwstijlen. Een mix van statige herenhuizen en karakteristieke arbeiderswoningen bepaalt hier het straatbeeld.

Behalve het bekende Sonsbeekpark en Musispark liggen er in het Spijkerkwartier elf verborgen tuinen.

Bergkwartier



Het Bergkwartier in **Deventer** heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de middeleeuwen. In de loop der eeuwen heeft het Bergkwartier verschillende periodes van welvaart en neergang gekend. Na een periode van achteruitgang onderging de buurt een uitgebreide restauratie, waarbij veel van de historische gebouwen werden gerenoveerd en nieuw leven werd ingeblazen in de buurt, waardoor het zijn charme en historische karakter behield. De wijk vormt een prachtig decor voor evenementen als het Dickens Festijn.



Katendrecht heeft een sterk maritiem karakter. De wijk was oorspronkelijk een belangrijk deel van de Rotterdamse haven.

Katen- drecht

Een **Rotterdamse** wijk met karakter. De buurt die bekend stond als zeemanskwartier is na een aantal grootschalige renovaties getransformeerd in een bruisend wijk met een mix aan bewoners en tal van unieke winkels, restaurants en koffietentjes. De roemruchte wijk werd dikwijls in één adem genoemd met sociale problemen, maar ademt tegenwoordig vooral creativiteit en plezier uit.

Delfshaven



Ooit was Delfshaven de plek waar men de kost verdiende met de haringvisserij en het distilleren van jenever. Na het bombardement op Rotterdam in 1940 is het vooral bekend als een van de weinige delen waar het authentieke **Rotterdam** behouden is gebleven. In de historische panden vind je tegenwoordig gezellige winkeltjes en cafés.



Vijfhoek

De Vijfhoek in Haarlem staat bekend om zijn historische charme en karakteristieke groene straatjes die als een oase van rust en schoonheid door de levendige buurt slingeren. Met een mix van stille hofjes en bruisende winkelstraten vol boetiekjes en koffietentjes is de verkenning van de Vijfhoek een unieke ervaring.



Zeven steegjes



De karakteristieke en knusse uitstaling van de Zeven Steegjes in **Utrecht** is ongeëvenaard. De smalle straatjes met kleine arbeiderswoningen die werden gebouwd voor grote rooms-katholieke gezinnen en fabrieksarbeiders vormen tezamen een levendige volksbuurt waar je opeens een uitstapje naar de 19e eeuw maakt.

Bijzondere Buurten

in Amsterdam



Geen enkele andere stad kent zoveel bijzondere buurten als onze hoofdstad. Buiten het toeristische centrum heeft deze stad zo veel meer te bieden. Ontdek het echte Amsterdam en kies eens voor een route langs verborgen parels.

Oud-Zuid



Oud-Zuid is een van de meest prestigieuze en gewilde wijken van Amsterdam. Het is gelegen ten zuiden van het stadscentrum en staat bekend om zijn historische architectuur, culturele instellingen, groene ruimtes en exclusieve winkelgebieden.

Oud-Zuid heeft een chique uitstraling. U vindt er het Museumkwartier, het Concertgebouw en Vondelpark. Het is een gebied waar zowel de lokale bewoners als bezoekers kunnen genieten van kunst en cultuur.



De Pijp



De Pijp staat vooral bekend om de gezellige cafeetjes en hippe boetiekjes. Het is een levendige wijk waar diversiteit en multiculturaliteit bijdragen aan een bruisende atmosfeer.

De meeste bezoekers kennen de kleurrijke Albert Cuypmarkt die zich in de Pijp bevindt. Het aangrenzende Sarphatipark is een populaire plek voor ontspanning en picknicks.

Een deel van De Pijp staat bekend als de Diamantbuurt, genoemd naar de straten die vernoemd zijn naar edelstenen. In deze woonwijk is een mix van architecturale stijlen te ontdekken.

Spaarndammer- buurt



Voor liefhebbers van geschiedenis en architectuur is de Spaarndammerbuurt een must-see.

De Spaarndammerbuurt ligt nabij het stadscentrum en is beroemd vanwege de karakteristieke architectuur. Een van de hoogtepunten vormen de arbeiderswoningen die zijn gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Architect Michel de Klerk ontwierp een serie woningen met zo veel details dat ze 'paleisjes voor de arbeiders' worden genoemd. In Museum Het Schip komt de bezoeker meer te weten over de Amsterdamse School en de beginjaren van de volkshuisvesting.



"Het Schip" van Michel de Klerk is een van de meest prominente voorbeelden van de Amsterdamse School architectuur

De Jordaan



De Jordaan is een van de meest karakteristieke buurten van Amsterdam. Oorspronkelijk gebouwd als een volksbuurt voor arbeiders en immigranten, groeide de Jordaan uit tot een levendige gemeenschap met een eigen identiteit en cultuur.

De smalle straatjes en arbeiderswoningen weerspiegelen nog steeds de bescheiden omstandigheden waarin de bewoners destijds leefden. Veel van deze panden werden bewoond door grote families die samenwoonden in één huis.

Na verloop van tijd groeide de Jordaan uit tot een bruisende buurt, bekend om zijn volkszangers, levendige markten en karakteristieke hofjes.

Amsterdam - Oost



Amsterdam-Oost is een verborgen parel op loopafstand van het centrum. De levendige buurt staat bekend om zijn bruisende sfeer en culturele rijkdom. De beroemde Dappermarkt biedt een kleurrijke en levendige ervaring, waar bezoekers kunnen genieten van een scala aan verse producten, exotische lekkernijen en lokale specialiteiten, terwijl het Oosterpark een oase van groen is in het hart van de stad, ideaal voor ontspanning, picknicks en culturele evenementen.



Vrouwen

Het begrip "herstory" verwijst naar het herontdekken en vertellen van geschiedenis vanuit een vrouwelijk perspectief. De tegenhanger van "history".

In de geschiedenis van Nederland spelen mannen nog vaak de hoofdrol. Toch zijn er ook vrouwen die hun stempel hebben gedrukt op de geschiedenis van ons land. Sommigen kent iedereen wel, maar anderen zijn in de vergetelheid geraakt of hebben überhaupt nooit de erkenning gehad die zij verdienen. Tijdens de vrouwenwandelingen komen de verhalen van al deze vrouwen aan bod. Tijd om kennis te maken met de vrouwelijke kant van onze geschiedenis.



Boek een vrouwenwandeling in:

Alkmaar | Amsterdam | Delft
Den Haag | Dordrecht | Haarlem
's-Hertogenbosch | Leiden
Nijmegen | Utrecht | Zwolle



Kies voor een speciale vrouwenwandeling om de inspirerende verhalen te ontdekken van vrouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de stad.

Bierhistorie



Het bierverleden van Nederland kent een lange traditie die teruggaat tot de Middeleeuwen, waarbij bier een essentieel onderdeel was van het dagelijks leven en een belangrijke rol speelde in sociale en economische aspecten van de samenleving.

Tijdens de Gouden Eeuw floreerde de Nederlandse bierindustrie. Steden als Haarlem, Delft en Amersfoort stonden bekend om hun bloeiende brouwerijen en export van bier naar verre oorden.

Hoewel de biercultuur door de eeuwen heen is veranderd, blijft bier een geliefde en gewaardeerde drank in Nederland met een diversiteit aan ambachtelijke brouwerijen en een levendige bierscene die de rijke traditie voortzet.

Haarlem

Haarlem staat bekend als een bierstad met een rijke traditie en een bloeiende ambachtelijke bierscene.

De Jopenkerk is inmiddels een begrip in de wijde omgeving. De voormalige kerk biedt niet alleen een unieke locatie om te genieten van ambachtelijk bier, maar is ook een perfecte uitvalsbasis voor een bierwandeling door het historische centrum van de stad.

Een bierwandeling in Haarlem kan uitstekend gecombineerd worden met een bierproeverij bij de Jopenkerk..



Delft

In Delft is de bierwandeling uitstekend te combineren met een bezoek aan het Delfts Brouwhuis.

Het bierverleden van Delft gaat terug tot de Middeleeuwen toen bier een essentieel onderdeel was van het dagelijks leven in de stad. Delft had een bloeiende bierindustrie met verschillende brouwerijen die actief waren in de stad en een belangrijke rol speelden in de lokale economie. De stad was de thuisbasis van de oudste bierbrouwerij van Nederland. Gedurende de eeuwen heeft Delft zijn reputatie als bierstad behouden met een levendige bierscene en een aantal ambachtelijke brouwerijen die de rijke traditie voortzetten.



Amersfoort

Na afloop van de wandeling in Amersfoort kan er bier geproefd worden bij Brouwerij de Drie Ringen.

Amersfoort was de thuisbasis van verschillende historische brouwerijen die actief waren in de lokale gemeenschap en bijdroegen aan de economische groei van de stad.

Het Amersfoortse bier wordt al in de 14e eeuw genoemd. In die tijd was bierbrouwen voornamelijk een huisnijverheid. Het aantal brouwerijen groeide echter gestaag en in de latere Middeleeuwen hoorde Amersfoort bij de belangrijkste biersteden van het land. Tot ergernis van Amsterdamse brouwers werd het Amersfoortse bier tot ver in Holland verkocht.





Vestingsteden worden gewaardeerd om hun historische charme, culturele erfgoed en unieke sfeer.

Verken de vestingsteden

Vestingsteden zijn omgeven door imposante verdedigingswerken, zoals stadsmuren, grachten en bastions, die een fascinerende inkijk geven in de militaire geschiedenis en verdedigingsstrategieën van vroeger. Bovendien bieden vestingsteden vaak een schilderachtig decor met goed bewaarde historische gebouwen, gezellige pleinen en smalle straatjes waar bezoekers de authentieke ambiance van de stad kunnen ervaren.

Heusden



Vestingstad Heusden heeft een historische karakter, pittoreske straatjes en imposante vestingwerken. De stad geeft een goed beeld van de Nederlandse militaire geschiedenis en architectuur met zijn prachtige stadsmuren, bastions en grachten die nog steeds het stadsbeeld domineren. Vestingstad Heusden is een pareltje dat de moeite waard is om te bezoeken.



Vanuit Muiden is ook Pampus bereikbaar. Een bezoek aan dit forteiland is goed te combineren met een wandeling door de vestingstad.

Muiden

Muiden is weliswaar vooral bekend van het Muiderslot, maar ook de overige vestingwerken en schilderachtige straatjes maken van een wandeling door Muiden een prachtige belevenis.

De maritieme sfeer en de schitterende ligging aan het water maken Muiden extra bijzonder. Rondom de Grote Zeesluis zorgen sfeervolle terrassen voor een levendige sfeer en uniek uitzicht op de historische omgeving.

Naarden

De vesting van Naarden is een van de best bewaarde vestingwerken in Europa en staat bekend om zijn stervormige verdedigingsstructuur.

Binnen de vestingmuren vind je smalle straatjes, historische gebouwen en kerken. Het is een populaire bestemming voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in geschiedenis en architectuur.







Gorinchem

Samen met Woudrichem, Slot Loevestein en Fort Vuren vormt Gorinchem de Vestingdriehoek.

In 2021 wees de ANWB Gorinchem aan als Allermooiste Vestingstad van Nederland. De vestingstad is beeldschoon gelegen op de plek waar de Linge uitmondt in de Merwede. Het is de grootste vesting die nog vrijwel helemaal intact is en waar je nog helemaal rond kunt lopen over de vestingwallen.

's-Hertogenbosch



Aan de vestingwerken en stadsmuren is ook 's-Hertogenbosch te herkennen als vestingstad. De Binnendieze, een stelsel van waterwegen en grachten, speelde ook een rol in de verdediging van de stad. Een bekend vestingwerk is de Citadel, een fort dat in de 17e eeuw werd gebouwd. Hoewel delen van de stadsmuren door de jaren heen zijn verdwenen, zijn er nog steeds historische elementen te vinden die getuigen van de vestinggeschiedenis van de stad.



Badplaatsen

om in onder te dompelen

Scheveningen



Scheveningen heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot een klein vissersdorpje dat zich heeft ontwikkeld tot een populaire badplaats. Het gezonde zeewater trok in de loop der tijd steeds meer bezoekers aan, wat leidde tot de ontwikkeling van de badcultuur. Het imposante Kurhaus is in de loop der jaren uitgegroeid tot een symbool van elegantie en grandeur. De historische pier en de vuurtoren zijn ook belangrijke kenmerken van Scheveningen die de charme en het karakter van de badplaats benadrukken.



Ook de omgeving van Zandvoort is aantrekkelijk. Direct achter Zandvoort liggen de duinen met een diversiteit aan flora en fauna.

Zandvoort

Hoewel Zandvoort vooral bekend staat als badplaats en om zijn racecircuit, heeft het ook een boeiende geschiedenis die teruggaat tot de Middeleeuwen. In de loop der eeuwen is Zandvoort getuige geweest van verschillende historische gebeurtenissen, zoals de ontwikkeling van de visserij, de groei van de badcultuur en de Tweede Wereldoorlog.

Diversiteit maakt Zandvoort tot een aantrekkelijke plaats voor een rondleiding. De plaats was door de jaren heen vissersdorp, kuuroord, verdedigingslinie en oorlogsgebied. In de toeristische plaats die we nu kennen, zijn de sporen van het rijke verleden niet gewist waardoor de verhalen blijven voortbestaan.





Street Art

De stad als openluchtmuseum

Straatkunst is een fascinerende uitdrukking van creativiteit die de openbare ruimte transformeert tot een levendig kunstwerk. Van subtiele gevelstenen tot indrukwekkende murals, straatkunst heeft de kracht om steden tot leven te brengen en de alledaagse omgeving te veranderen in een galerij zonder muren.

Gevelstenen in Haarlem

Gevelstenen zijn kleine kunstwerken die vaak over het hoofd worden gezien. Ze zijn verborgen in de architectuur van gebouwen en vertellen vaak een verhaal over de geschiedenis van een buurt of de mensen die er hebben gewoond. Deze kleine details voegen karakter toe aan stedelijke landschappen en herinneren ons eraan dat kunst overal om ons heen te vinden is, zelfs in de kleinste hoekjes van de stad.



Street art Rotterdam



Murals zijn onmiskenbaar in hun omvang en impact. Deze reusachtige muurschilderingen kunnen hele gebouwen bedekken en dienen als een krachtig middel voor zelfexpressie en sociale commentaar.

Wist u dat Rotterdam barst van de straatkunst?

De gemeente Rotterdam geeft straatkunstenaars speciaal de ruimte om hun creativiteit te uiten, waardoor de stad steeds meer verandert in een kleurrijke oase voor kunstenaars.

De West-Kruiskade in het centrum is zelfs officieel omgedoopt tot het Rotterdam Street Art Museum met werken van internationaal bekende kunstenaars als Ox-Alien, Opperclaes, Ru3rs of Bier en Brood?



Leeuwarden

Leeuwarden was in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa en street art speelde een belangrijke rol in de viering van deze prestigieuze titel. Het Culturele Hoofdstadjaar bracht lokale en internationale kunstenaars samen om de stad te transformeren met kleurrijke en creatieve kunstwerken. Het resultaat was een reeks opvallende murals, graffiti en andere vormen van straatkunst die Leeuwarden op de kaart zetten als een bestemming voor liefhebbers van urban art.



Opstandige steden

Een aantal Nederlandse steden draagt nog altijd sporen van een van de meest opmerkelijke gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis: de Opstand, ook wel bekend als de Tachtigjarige Oorlog.

Tijdens deze periode van politieke en religieuze onrust, die begon in de 16e eeuw, kwamen de Nederlandse provincies in opstand tegen de heerschappij van de Spaanse koning Filips II.

Door deze tastbare sporen van de Opstand te behouden en te koesteren, houden de steden de herinnering levend aan een cruciale periode in de Nederlandse geschiedenis en wordt de rol die de Opstand speelde in de vorming van de Nederlandse identiteit benadrukt.



Dordrecht

Een van de meest opvallende sporen van de Opstand in Dordrecht is de Synode van Dordrecht die plaatsvond in 1618-1619. Deze kerkelijke vergadering werd bijeengeroepen om theologische geschillen binnen de Nederlandse protestantse gemeenschap op te lossen.

Een ander tastbaar spoor van de Opstand in Dordrecht is het Hof van Nederland, gelegen in het hart van de stad. Dit historische complex, bestaande uit het Hof van Dordrecht en het Augustijnenklooster, diende als locatie voor belangrijke politieke bijeenkomsten en rechtbanken tijdens de Opstand.



Standbeeld van de gebroeders De Witt in Dordrecht. De moord op deze broers is een van de meest gedenkwaardige gebeurtenissen in de geschiedenis van Nederland.



Het Beleg van Haarlem

Het Beleg van Haarlem wordt vaak herinnerd vanwege de dappere verdediging van de stad door haar burgers, met in het bijzonder de legendarische figuur Kenau Simonsdochter Hasselaer.

Ondanks de nederlaag werd de heldhaftige verdediging van Haarlem gezien als een symbool van verzet tegen de Spaanse onderdrukking en heeft het bijgedragen aan de uiteindelijke overwinning van de Nederlandse opstandelingen in hun strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid.

Het verhaal van Kenau en het beleg van Haarlem zijn diep verankerd in de Nederlandse geschiedenis en vormen een belangrijk onderdeel van het nationale erfgoed.



De Victorie van Alkmaar

De Victorie van Alkmaar wordt gezien als een keerpunt in de strijd voor de onafhankelijkheid van Nederland.

Een cruciaal moment tijdens het beleg was het doorsteken van de dijken om het omliggende land onder water te zetten en de Spaanse troepen te hinderen.

Op 8 oktober 1573 werd het Beleg van Alkmaar opgeheven en werden de Spaanse troepen gedwongen zich terug te trekken.

De overwinning van Alkmaar werd gezien als een triomf van de Nederlandse opstandelingen en een belangrijke mijlpaal in hun strijd voor onafhankelijkheid.



Het Ontzet van Leiden

De bevrijding van Leiden wordt elk jaar nog steeds uitbundig gevierd op 3 oktober, bekend als Leidens Ontzet, met festiviteiten, optochten en traditionele gerechten zoals haring en wittebrood.

Het Ontzet van Leiden wordt beschouwd als een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog en wordt gezien als een triomf van de Nederlandse opstandelingen tegen de Spaanse overheersing. De heldhaftige verdediging van Leiden en de uiteindelijke bevrijding van de stad inspireerden andere steden om stand te houden tegen de Spaanse troepen en droegen bij aan de vorming van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.



Architectuur Wandeling Rotterdam

In geen enkele andere Nederlandse stad kan de architectuurliefhebber zijn hart zo ophalen als in het vooruitstrevende Rotterdam.

In 1940 werd Rotterdam gebombardeerd en werd een groot deel van de historische binnenstad verwoest. Het resultaat anno nu is een lappendeken van architectuurstijlen. Een architectuurwandeling biedt een boeiende mix van oude en nieuwe architectonische hoogtepunten en geeft een goed beeld van de unieke charme en dynamiek van Rotterdam.

De route voert onder meer langs de Markthal met zijn opvallende gebogen vorm en kleurrijke plafondschilderingen, de iconische Kubuswoningen van Piet Blom, de karakteristieke Erasmusbrug als een van de meest herkenbare symbolen van de stad en een indrukwekkend staaltje moderne techniek en een van de nieuwste aanwinsten: het indrukwekkende Depot van Boijmans Van Beuningen.



Station Haarlem



Ontdek waarom het station van Haarlem in vele opzichten uniek is. Weet u bijvoorbeeld wat de voorkant van het station is? Waarom het gebouw niet symmetrisch is? Waarom het dak zo hoog is? En voor wie de afgezonderde wachtkamer was?



Haarlem werd in de 19e eeuw aangesloten op de eerste Nederlandse spoorweg van Amsterdam naar Haarlem. Het huidige stationsgebouw is in 1906-1908 gebouwd en is een van de weinige 19e-eeuwse stations in Nederland die binnen de 17e-eeuwse omwalling zijn aangelegd. Het is bovendien het enige station in Nederland in de Art Nouveau stijl. Niet voor niets is het station als decor gekozen voor meerdere filmopnamen.





HOORN

Hendrick de Keyser Monumentenwandeling

In samenwerking met de
Vereniging Hendrick de Keyser



Hoorn geldt met recht als één van de mooiste monumentensteden van Nederland. De welvaart uit de 17de en 18de eeuw ligt hier letterlijk op straat. Het oude centrum is aangewezen als beschermd stadsgezicht.

Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in Hoorn en andere steden in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. In samenwerking met de vereniging is een unieke wandeling langs de mooiste monumenten samengesteld. Deze speciale Hendrick de Keyser Monumentenwandeling is inclusief een bezoek aan Museumhuis Bonck.





Gouden tip:
Boek een arrangement

Groot Tuighuis

In 's-Hertogenbosch kan een stadswandeling worden uitgebreid met een introductie bij Erfgoed 's-Hertogenbosch. In dit nieuwe erfgoedcentrum maakt u samen met de rondleider een reis door de Bossche geschiedenis, van Neanderthaler tot nu.

De Bosschenaren uit vroegere eeuwen hebben heel wat sporen achtergelaten, onder de grond, in gebouwen en in oude documenten. Bij Erfgoed 's-Hertogenbosch wordt dit archeologisch en bouwhistorisch erfgoed bewaard, onderzocht en nu ook tentoongesteld.

De verhalen van de rondleider vormen een geweldige introductie die de stadswandeling compleet maakt.





Nieuwe Kerk Delft

Wist u dat onze stadsgidsen in Delft ook een rondleiding in de Nieuwe Kerk kunnen verzorgen?

De Nieuwe Kerk in Delft is een indrukwekkend monument dat niet alleen een belangrijke rol speelt in de religieuze geschiedenis van Nederland maar ook een belangrijke culturele en historische betekenis heeft.

Het meest opmerkelijke kenmerk van de Nieuwe Kerk is het grafmonument van Willem van Oranje dat zich bevindt in het koor van de kerk. Het grafmonument is een indrukwekkend marmeren praalgraf, ontworpen door de beeldhouwer Hendrick de Keyser, en wordt beschouwd als een meesterwerk van renaissancekunst.





De Koepel in Haarlem

Tegenwoordig gaan de Haarlemmers er naar de bioscoop, maar het rijksmonument van architect W.C. Metzelaar is gebouwd als strafgevangenis. De Koepel, zoals de gevangenis in de volksmond heet, kwam gereed in 1901 en bestaat uit vier gestapelde cellenringen met totaal 200 cellen.

Het is een van de drie gevangenissen in Nederland die volgens het panopticon-principe zijn gebouwd. Vanuit het midden van de koepel had het gevangenispersoneel goed zicht op alle cellen.

Combineer een stadswandeling door de binnenstad met een rondleiding door dit bijzondere bouwwerk.



“Marc vertelt op een ontzettend leuke manier over zijn ervaringen in de Koepel. Boeiende verhalen worden afgewisseld met anekdotes en weetjes over het gevangeniswezen. Echt een aanrader!”

Sinds de koepel niet langer als gevangenis in gebruik is, verzorgt Marc er rondleidingen. En zodra hij aan het woord is, hangen bezoekers aan zijn lippen. Met zo'n 10 jaar werkervaring in dit bijzondere gebouw, heeft Marc dan ook heel wat boeiende verhalen te vertellen.

Vanuit zijn eigen beleving vertelt hij over de dagelijkse gang van zaken in een strafgevangenis, maar ook over exceptionele gebeurtenissen als een opstand en ontsnappingspoging.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte



Meld u aan op: www.cicerones.nl

AGENDA

Lees wanneer u met ons kunt wandelen

NIEUWS

Blijf op de hoogte van nieuwe wandelingen

ACTIES

Profiteer van leuke acties en kortingen



**Tot
ziens!**

Geïnspireerd door ons aanbod?
Mijn collega's en ik kijken er naar
uit u rond te leiden in de mooiste
steden van Nederland.

Wees welkom en tot ziens!

U vindt ons in:

's-Hertogenbosch
Alkmaar
Amersfoort
Amsterdam
Arnhem
Delft
Den Haag
Deventer
Dordrecht
Enkhuisen
Gorinchem
Gouda
Groningen
Haarlem
Heerlen
Heusden
Hoorn
Kampen
Leiden
Muiden
Naarden
Nijmegen
Rotterdam
Schagen
Schiedam
Tilburg
Utrecht
Zutphen
Zwolle